

NHỮNG LỐI SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 1: NHỮNG SUY NGHĨ, CÁI NHÌN, VÀ TRÁCH NHIỆM

LỜI GIỚI THIỆU

Tôi là Joyce Meyers – Giám đốc và là người sáng lập nên chức vụ sự sống trong Lời Chúa. Tôi đã tìm thấy rằng trong đời sống tôi rằng có sự sống trong Lời Đức Chúa Trời. Tôi cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi để rao giảng Phúc Âm. Bạn có thể hỏi rằng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi khi tôi chỉ là một người nội trợ và tôi là người nội trợ và là mẹ của ba đứa con? Đó cũng chính là điều mà tôi đã nghĩ. Với Ngài, Đức Chúa Trời sử dụng những gì hoặc những con người mà người khác đã loại bỏ đi. Tôi đã có rất nhiều nan đề trong linh hồn tôi nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của tôi. Ngày nay tôi có chương trình truyền hình quốc tế được phát trên hơn 350 trạm. Chương trình phát thanh của tôi được phát trên hơn 250 đài. Tôi đã viết được 32 cuốn sách. Chức vụ của chúng tôi là đi đây đó trong nước và trên khắp thế giới để rao truyền Phúc Âm. Sự kêu gọi trong đời sống tôi là giúp người ta lớn mạnh. Đức Chúa Trời dành rất nhiều ơn phước cho các bạn. Ngài có một sự kêu gọi lớn lao và một kế hoạch vĩ đại cho đời sống các bạn nhưng chúng ta phải lớn lên.

Một số câu Kinh Thánh tham khảo của tôi đến từ Amplified Bible (Kinh Thánh Diễn Ý)

✂ DÀN Ý BÀI HỌC

I. ĐI NGANG QUA HAY ĐỊNH CHỖ DỪNG LẠI?

A. Dân Ysraên phải mất 40 năm để hoàn tất cuộc hành trình lẽ ra chỉ mất có 11 ngày (Phục truyền 1:2)

1. Dường như tôi cũng đã mất nhiều thời gian để đi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn tôi đến.
2. Tôi là kẻ bội nghịch.
 - a. Tôi thường có những cảm xúc tiêu cực.
 - b. Tôi có những thái độ đồng vắng.
3. **“Các người kiêu ngạo trong núi này đã lâu quá”** (Phục-truyền 1:6)
 - a. Đừng chán nản.
 - b. Đức Chúa Trời kiên nhẫn đối với chúng ta nhiều hơn chúng ta kiên nhẫn với chính mình.

B. **“Vì hấn tướng trong lòng thế nào, thì hấn quả thế ấy”** (Châm-ngôn 23:7)

1. Những nếp suy nghĩ là những điều rất quan trọng (Cô-lô-se 3:1-2).
 - a. Hãy nghĩ đến các sự ở trên trời.
 - b. Hãy nghĩ đến những gì chính đáng.
2. Hãy biến hóa bởi sự đổi mới hoàn toàn của tâm trí mình (Rô-ma 12:2)
 - a. Tâm trí bạn phải hoàn toàn đổi mới.
 - b. Tâm trí bạn phải hoàn toàn biến hóa.
 - c. Sau đó bạn sẽ kinh nghiệm được ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1-3).
3. Hãy lột bỏ con người cũ và nếp sống cũ đi (Ê-phê-sô 4:22-24)
 - a. Chúng ta phải luôn mặc lấy một thái độ tâm trí tươi mới.
 - b. Sa-tan sẽ nói với bạn những điều giả dối.

- c. Lời Đức Chúa Trời là chân lý.
 - d. Khi bạn dùng Lời Đức Chúa Trời để chiến đấu chống lại ma quỷ thì nó không thể nào đánh bại được bạn.
 - e. Hãy giữ nếp suy nghĩ tích cực.
 - f. Hết thấy chúng ta đều phải đi ngang qua đồng vắng nhưng chúng ta không buộc phải ở lại trong đồng vắng.
4. Những gì đang diễn ra bên trong các bạn chính là những điều quyết định đến việc bạn sẽ ở trong đồng vắng bao lâu.

II. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #1: “TƯƠNG LAI TÔI PHỤ THUỘC VÀO QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI CỦA TÔI (Đó là suy nghĩ sai lầm, một thái độ sai lầm).

A. Tôi đã nghĩ rằng không có điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến với tôi.

- 1. IICô-rinh-tô 5:17
- 2. Những sự cũ sẽ qua đi.
- 3. Mọi sự đều trở nên mới.

B. Dân Y-sơ-ra-ên không có cái nhìn tích cực trong đời sống của họ.

- 1. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của bạn.
- 2. Hãy là một con người sống có mục đích.
- 3. Đức Thánh Linh không bao giờ lìa bỏ bạn.

C. Dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ tiến bộ vì họ không nhìn bằng con mắt đức tin. Họ chỉ nhìn vào những gì họ thấy ở phía trước họ.

- 1. Hãy nhìn xa hơn nơi mà bạn đã đến.
- 2. Hãy nhìn xa hơn nơi bạn đang sống.
- 3. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng đang sống trong bạn và sẽ làm những việc lớn lao cho bạn.

D. Thần của Đức Chúa Trời là Đấng đã đến trong Chúa Giê-xu đã dạy cho Ngài không được đoán định dựa trên những gì Ngài nhìn thấy hay theo những gì mình nghe (Ê-sai 11:2-3).

- 1. Ngài đã bước đi bằng sự phân biệt thông sáng của Đức Thánh Linh.
- 2. Hãy nhìn bằng con mắt đức tin để bạn có được cái nhìn tích cực cho tương lai của bạn.

E. Dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ nhìn xa hơn hoàn cảnh thực tại của họ (Dân-số Ký 14:2-4)

- 1. Khi họ đối diện với thử thách hay sống trong nơi khó khăn:
 - a. Họ không bao giờ dâng tế lễ bằng sự ngợi khen.
 - b. Họ nghĩ rằng thà chết còn hơn sống.
 - c. Họ muốn quay trở lại xứ Ê-díp-tô.
- 2. Ê-díp-tô tượng trưng cho sự tù tội và nô lệ cho ma quỷ.
 - a. Có nhiều người sa ngã khi sự việc trở nên khó khăn.
 - b. Thần của Đức Chúa Trời khiến chúng ta có thể làm những việc tưởng chừng như không thể làm được.
- 3. Nếu bạn không muốn bị thi lại thì bây giờ phải vượt qua kỳ thi ấy.
 - a. Bạn sẽ không đạt được trình độ cao hơn cho đến khi bạn thay đổi thái độ của mình.

- b. Thái độ tiêu cực sẽ luôn giữ chặt bạn.
- c. Dân-số Ký 20:3-5.
- 4. Họ luôn hỏi Đức Chúa Trời tại sao?
 - a. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy Ngài.
 - b. Hết thấy chúng ta đều như nhau.
- 5. Xem Dân-số Ký 21:4-5.
 - a. Họ phàn nàn.
 - b. Trong lòng họ có một thái độ sai lầm.

F. Áp-ra-ham phải bắt đầu lại nhưng ông đã có một thái độ cao đẹp (Sáng-thế Ký 13:14-17).

G. Xem Ê-sai 43:18-19.

III. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #2: “TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM, PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM THAY TÔI”.

A. Con người thường không muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

1. Chúng ta cứ tiếp tục đi vòng vòng trên cùng một ngọn núi.
2. Khi Đức Chúa Trời cố gắng chỉ dẫn cho chúng ta lối thoát thì chúng ta lại không muốn đổi diện với nó.

B. Từ *trách nhiệm* nghĩa là:

1. Có trách nhiệm hoặc chịu trả lời.
2. Chịu trách nhiệm về những món nợ của bạn.
3. Chịu trách nhiệm về những tài năng mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
4. Phải chăm lo những bổn phận của bạn.
 - a. Một lời thề.
 - b. Một lời hứa.

C. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với đời sống của mình.

1. Xem Ma-thi-ơ 20:16. “Vì có rất nhiều người được kêu gọi nhưng chỉ có một số ít người được chọn”.
2. Loài kiến sẵn sàng nhận trách nhiệm mà không cần đến sự giám sát nào (Châm-ngôn 6:6-11).
 - a. Chúng ta làm điều tốt mà không cần có ai nhìn thấy.
 - b. Đức Chúa Trời luôn luôn xem thấy.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng bạn ngay cả lúc bạn nghĩ mình không xứng đáng không? Tại sao?
2. Tại sao dân Y-sơ-ra-ên đã không bước vào đất hứa ngay?
3. Bằng cách nào bạn có thể làm cho quá khứ mình không ảnh hưởng đến hiện tại đến của mình (II Cô-rinh-tô 5:17)?
4. Bạn nghĩ kế hoạch tích cực của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn là gì?

TỰ SUY GẪM

1. Bạn có thấy dường như mình đang mất quá nhiều thì giờ để đến nơi mà bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mình đi đến phải không?
2. Bạn có thể làm gì để giúp mình lớn mạnh và trưởng thành trong những việc thuộc về Đức Chúa Trời?
3. Bạn “*nghĩ*” gì về chính mình (Châm-ngôn 23:7)?
4. Hãy nêu những điều tích cực và tiêu cực trong đời sống bạn.
5. Bạn có thể làm gì đối với những điều tiêu cực trong đời sống mình?

NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 2: TRÁCH NHIỆM VÀ THỬ THÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang nói về 10 nếp suy nghĩ đồng vắng và những suy nghĩ lầm lạc mà những điều đó sẽ cầm giữ các bạn ở lại trong đồng vắng.

✂ DÀN Ý BÀI HỌC

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #2: “TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM CHO TÔI”.

A. Chúng ta phải tăng trưởng.

1. Trẻ con muốn có người chăm sóc mình.
2. Tôi muốn được giống như Chúa Giê-xu.

B. Hãy vùng dậy (Giô-suê 1:2)

1. Môi-se đã làm hết mọi sự cho họ.
2. Họ không quen làm việc của mình.
3. Môi-se qua đời.

C. Nhiều người muốn làm những việc to lớn nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm.

1. Chúng ta không thể sống trong vùng đất hứa nếu người khác làm thay cho chúng ta.
 - a. Người khác cầu nguyện.
 - b. Người khác nghiên cứu Kinh Thánh.
 - c. Người khác khích lệ họ.
2. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tăng trưởng và là những cây sanh trái công bình.

D. Đứng dậy nghĩa là thức dậy hay là sự tỉnh thức thuộc linh.

1. Sự thờ ơ nghĩa là chậm chạp, lãnh đạm, tính hay quên, thụ động, chần chừ, lười biếng và thiếu nhiệt tình.
2. Họ đã trì hoãn trong 18 năm, làm những gì mà họ cảm thấy thích.
 - a. Người ta ở trong đồng vắng bởi vì họ đang làm theo ý riêng chứ không theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 - b. Chúng ta muốn lập kế hoạch của mình và muốn Đức Chúa Trời ban phước.
 - c. Đức Chúa Trời có một chương trình riêng.
 - d. Xem Ê-sai 55:10.
3. Chúng ta không phải được tạo dựng để sống trong đồng vắng.
4. Chúng ta sẽ không cảm nhận được hạnh phúc nếu chúng ta không được vào đất hứa.
5. Chớ dùng cách của loài người hành động như là một lời biện bạch cho những việc làm xấu xa của mình.

6. Nếu chúng ta gieo giống bằng những việc tốt lành thì Đức Chúa Trời sẽ đổ phước hạnh Ngài trên chúng ta.

E. Một người bại trong 38 năm là người có một nếp suy nghĩ đồng vắng.

1. Giảng 5:1-8
2. Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho bạn những gì cần làm để thoát khỏi những nan đề của mình.
3. Người đó luôn nghĩ rằng phải có ai đó giúp đỡ mình.

III. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #3: “HÃY LÀM CHO MỌI VIỆC TRỞ NÊN DỄ DÀNG. TÔI KHÔNG THỂ LÀM NẾU NHỮNG VIỆC ĐÓ QUÁ KHÓ”

A. “Cái này khó quá” là một trong những lời bào chữa lớn nhất mà tôi thường nghe.

1. Nếu tôi nghĩ rằng điều ấy khó thì nó sẽ luôn luôn khó.
2. Điều ấy không khó bằng việc ở trong hoàn cảnh tù đày.
3. Phục-truyền 30:11.

B. Đức Chúa Trời chủ tâm dẫn họ đi con đường gian khó (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17)

1. Chúng ta tăng trưởng lớn lên trong những lúc khó khăn chứ không trong những lúc dễ dàng.
2. Đức tin chỉ lớn mạnh khi chúng ta sử dụng nó trong một việc gì đó.
3. Dân Y-sơ-ra-ên không sẵn sàng để chiến trận.
4. Đức Chúa Trời không luôn bày tỏ ngay cho chúng ta tất cả mọi việc trong một lúc.
5. Khi chúng ta bước tới Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta.

C. Khi bạn không có ai ngoài Đức Chúa Trời thì bạn thật sự đến gần với Ngài.

1. Tôi đã trải qua một số năm đơn độc.
2. Không ai hiểu tôi cả.
3. Cũng chẳng ai tin tôi.
4. Không ai nhìn thấy được những gì tôi thấy.
5. Tôi mất bạn bè.
6. Đức Chúa Trời đã cất đi công việc làm của tôi.
7. Những con chim nhỏ luôn bay thành đàn nhưng chim đại bàng chỉ bay một mình.

D. Đức Chúa Trời đã đưa họ vào sự khó khăn để thử xem họ có giữ mạng lịnh Ngài không (Phục-truyền 8).

1. Nếu chúng ta không trung tín trong những việc nhỏ tất chúng ta sẽ không trung tín trong việc lớn.
2. Sứ điệp mà bạn rao giảng đòi hỏi bạn phải sống đúng với sứ điệp đó.
3. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống tôi, tôi vẫn tin cậy Đức Chúa Trời.

E. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ tìm kiếm bàn tay Ngài mà Ngài muốn chúng ta tìm kiếm mặt Ngài.

1. Ngài muốn chúng ta tăng trưởng.
2. Ngài muốn chúng ta nói rằng: “Không theo ý con mà theo ý Cha.”
3. Chớ ngã lòng trong ngày hoạn nạn.
4. Châm-ngôn 24:10.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Chúng ta có thể sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về những gì mình làm bằng những cách nào?
2. Đâu là những lĩnh vực chúng ta cần phải tăng trưởng trong đời sống chúng?
3. Làm thế nào để đức tin của chúng ta lớn mạnh?

TỰ SUY GẪM

1. Hãy liệt kê những lĩnh vực trong đời sống mà bạn cần phải tăng trưởng và những điều gì bạn có thể làm để thay đổi?
2. Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn đang làm nô lệ cho một điều gì đó không?
3. Bạn làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh nô lệ?

NHỮNG NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 3: SỰ LÀM BẦM VÀ THIẾU KIÊN NHẪN

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta sẽ bắt đầu nếp suy nghĩ Đồng Vắng #4. Nhưng trước hết tôi muốn cầu nguyện cho các bạn. Chúng ta cùng nhau đọc Ê-sai 53: 4-5. Có một năng lực tuyệt vời lớn lao trong lời cầu nguyện (Gia-cơ 5:16)

✂ DÀN Ý BÀI HỌC

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #4: “LÀM BẦM, BẮT BẺ, VÀ OÁN TRÁCH”

A. Chúng ta không được giải cứu cho đến chừng nào thái độ của chúng ta có thể quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời đang khi chịu khổ.

1. Chịu khổ không làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời nhưng một thái độ kính sợ Chúa trong khi chịu khổ làm vinh hiển danh Ngài (I Phi-e-rơ 2: 19-21).
2. Chúa Giê-xu chịu khổ nạn một cách vinh hiển
 - a. Không lời than phiền oán trách.
 - b. Bằng sự tin cậy cho dù sự việc như thế nào.
 - c. Yên lặng.
4. Chúng ta phải học để biết giữ môi miệng chúng ta và không than phiền oán trách.
5. Xem Giảng 14:30.

B. Điều quan trọng là chúng ta giữ vững thái độ của chúng ta trong mỗi lúc

1. Khả năng được khai phóng nhờ sự vững vàng.
2. Xem I Phi-e-rơ 4:19
3. Phải biết rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền.

C. Chúng ta cần phải vững vàng và bền lòng trong sự hoạn nạn (Rô-ma 12:12).

D. Làm bầm, cầu nhàu, phàn nàn hoàn cảnh của chúng ta, bắt bẻ và than phiền.

1. Xem Phi-líp 4:6
 - a. Tạ ơn
 - b. Đức Chúa Trời phải thay đổi thái độ của chúng ta trước khi Ngài ban cho chúng ta sự gia thêm.
 - c. Luôn tìm cách để cảm tạ Chúa.
2. Phi-líp 2:14-15
 - a. Chúng ta đang phàn nàn nghịch lại Đức Chúa Trời.
 - b. Điều quan trọng là chúng ta không nên hành xử như những người khác.

- c. Không tham gia vào việc than phiền cùng với ai đó trong lúc làm việc.
- 3. I Cô-rinh-tô 10: 9-11.
 - a. Chớ than phiền.
 - b. Chúng ta cần phải nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời.
 - c. Than phiền sẽ làm cho nạn đề của chúng ta tệ hại hơn.
 - d. Chúng ta cầu nguyện cho các nhu cầu, nhưng sau khi nhận được chúng ta lại phàn nàn về những việc đó.
- 4. I Phi-e-rơ 5: 8-10
 - a. Chống cự ma quỷ nghĩa là chống lại những thái độ lầm lạc, sai trái.
 - b. Khi chúng ta giữ tinh thần được vững vàng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta.
 - c. Mọi người đều phải chịu hoạn nạn.

II. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #5: ĐỪNG BẮT TÔI CHỜ ĐỢI ĐIỀU GÌ TÔI XỨNG ĐÁNG NHẬN MỌI ĐIỀU NGAY TỨC KHẮC.

A. Thái độ này là bông trái của lòng kiêu ngạo.

- 1. Trước khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn thì Ngài phải hạ thấp bạn xuống.
- 2. Hãy vui mừng trong thử thách vì những sự đó đến cho chúng ta lòng kiên nhẫn (Gia-cơ 1:2-4).
 - a. Đôi khi thử thách mang lại trong bạn những điều khác.
 - b. Thử thách có thể sanh ra sự giận dữ.
 - c. Thử thách có thể sanh ra cảm xúc buồn bực.
 - d. Đôi khi thử thách khiến bạn đối xử tệ hại với người khác.
- 1. Lòng kiên nhẫn được phát huy chỉ qua sự thử thách.
- 2. Xem Gia-cơ 1: 4.

B. Sự đổ Phao-lô đã tập cách sống thỏa lòng (Phi-líp 4: 11).

- 1. Đừng lo lắng gì về điều bạn đang học tập.
- 2. Mọi người đều phải trải qua thử thách.

C. Đức Chúa Trời sẽ không ban cho chúng ta sự giàu có và dư dật, cho đến khi chúng ta tập biết cách sống trong những hoàn cảnh khó khăn (Phi-líp 4: 11-12).

- 1. Khi cần sức mạnh Ngài ban sức mạnh cho chúng ta.
- 2. Mỗi ngày Chúa ban cho chúng ta ân điển Ngài.
- 3. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những gì bạn cần đúng lúc bạn cần.

D. Kinh Thánh chép rằng chúng ta phải nhịn nhục.

- 1. Gia-cơ 5: 7.
- 2. Người nông dân đợi mùa thu hoạch với một niềm hy vọng.
- 3. Các bạn có một mùa gặt hầu đến.

THẢO LUẬN NHÓM

- 1. Hãy cùng nhau chia sẻ những điều mà các bạn thường phàn nàn, than phiền.
- 2. Làm thế nào mà các bạn có thể biến điều than phiền thành lời cảm tạ Đức Chúa Trời?
- 3. Một vài điều mà chúng ta có thể cảm tạ Chúa là gì, điều này thường chúng ta không chú ý đến.

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Hãy tra cứu các câu Kinh Thánh sau đây:

I Phi-e-rơ 2: 19-21.

Ê-sai 53: 7.

I Phi-e-rơ 4: 19

Rô-ma 12: 12

Phi-líp 2:14-15

2. Một vài thử thách mà bạn đang trải qua là gì?

3. Làm sao bạn có thể vui mừng trong sự thử thách?

4. Hãy đọc Phi-líp 4: 11. Phao-lô đã làm gì để tập cách thỏa lòng?

NHỮNG NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 4: NÔN NÓNG VÀ ĐỐI XỬ TÀN NHÃN

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang nói đến nếp suy nghĩ đồng vắng #5. Chúng ta tóm lại bằng câu Kinh Thánh Gia-cơ 5:7.

✕ DÀN BÀI

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #5: ĐỪNG BẮT TÔI CHỜ ĐỢI TRONG KHI TÔI ĐÁNG NHẬN MỌI ĐIỀU NGAY LÚC NÀY.

A. Nôn nóng là một thái độ sai trật.

1. Nhịn nhục là một trái của Thánh Linh mà chúng ta phải phát huy.
2. Phải kiên nhẫn khi chúng ta đang chờ đợi.
 - a. Gia-cơ 5:7.
 - b. Câu chuyện về một vị mục sư có sự kiên nhẫn.
3. Nhiều người bị bệnh vì họ không nhịn nhục.
 - a. Họ không kiên nhẫn với con người.
 - b. Họ không kiên nhẫn với hoàn cảnh.
 - c. Họ không kiên nhẫn với Đức Chúa Trời.
 - d. Họ không kiên nhẫn với chính họ.

B. Gia-cơ 5:7

1. Người nông dân trông đợi một cách đầy hy vọng.
2. Anh ta trông đợi mùa gặt.
3. Anh ta vui hưởng cuộc sống mình trong khi đang chờ đợi.

C. Bạn sẽ muốn nhiều hơn là điều bạn nhận được trong cuộc đời mình

1. Người nông dân gieo hạt và chờ đợi.
2. Kiên nhẫn không phải là một khả năng để chờ đợi.
3. Kiên nhẫn là cách chúng ta xử sự trong khi chúng ta chờ đợi.

D. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên nhẫn với mọi người vào mọi việc như Ngài đã kiên nhẫn với chúng ta.

1. Đức Chúa Trời kiên nhẫn và chịu khổ lâu dài.
2. Chớ mệt nhọc về sự làm lành (Ga-la-ti 6:9)
3. Chúng ta phải kiên nhẫn về sự ban cho của chúng ta.
4. Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn quyết định ban cho.

E. Câu chuyện về một lời tiên tri.

1. Một câu Kinh Thánh tương tự mà tôi nhận được (Ga-la-ti 6:9).
2. Đức Chúa Trời phán với tôi rằng “Hãy tiếp tục và tiếp tục.”
3. Chúng ta đứng trên Lời và cuối cùng Lời ấy vượt qua được những hoàn cảnh của chúng ta.

4. Một người không kiên nhẫn chờ đợi sẽ không tận hưởng cuộc sống của mình nhiều.

F. Cách duy nhất để lòng kiên nhẫn được phát huy là trải qua những điều mà chúng ta không muốn trải qua.

G. Trước khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn, bạn phải phát huy được lòng kiên nhẫn.

1. Hê-bơ-rơ 10:36
2. I Phi-e-rơ 5:6
 - a. Kiên nại và khiêm nhường.
 - b. Khi bạn tập tin cậy Đức Chúa Trời thì bấy giờ bạn mới có thể bước vào sự an nghỉ của Ngài.
 - c. Một năm học tập về chính mình.
 - d. Cái gì chúng ta khởi sự thì chính chúng ta phải hoàn tất.
 - e. Cái gì Đức Chúa Trời khởi sự thì Ngài hoàn tất (Hê-bơ-rơ 12:2)

H. Đôi khi chúng ta có thể biết những sự đẹp nhưng không sống đúng với những sự đẹp đó.

1. Nhiều người có một ân tứ nhưng không có tâm tánh.
2. Chúng ta phải đam mê vững vàng và đặt nền tảng vào những nguyên tắc thánh và đường lối thánh của Chúa.

I. Có thể bạn không cảm thấy hứng thú đến nền tảng, nhưng nếu không có nền tảng bạn sẽ phải hối tiếc về sau.

J. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài chỉ dẫn các bước của chúng ta (Châm-ngôn 16:9).

1. Châm-ngôn 16:25
2. Sau một thời gian trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy rằng mình không biết hết được mọi sự.
3. Chúng ta cần phải học kiên nhẫn và chờ đợi nơi Đức Chúa Trời.

II. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #6: “HÀNH VI CỦA TÔI CÓ THỂ SAI NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI.”

A. Giăng 8:32

B. A-đam và Ê-va đổ lỗi cho nhau và cũng đổ lỗi cho ĐỨC CHÚA TRỜI và ma quỷ (Sáng-thế Ký 3:12-13).

C. Thần Lẽ Thật đến để dẫn bạn vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).

1. Châm-ngôn 23:7.
2. Chúng ta phải học biết lẽ thật.
3. Bạn sẽ nhận được 2 dạng lẽ thật trong đời sống của mình: một loại bạn muốn nghe và một loại bạn không muốn nghe.

D. Ngài có nhiều điều cần nói với chúng ta, vì vậy chúng ta phải sẵn sàng đối diện với nó.

E. Áp-ram và Sa-rai đổ lỗi cho nhau (Sáng-thế Ký 16:1-6).

THẢO LUẬN NHÓM

1. Những điều nào chúng ta thường phải khổ sở trong khi chờ đợi là gì?
2. Thảo luận về đời sống của người nông dân và chúng ta học được điều gì qua đời sống đó.
3. Cách Đức Chúa Trời kiên nhẫn là thế nào?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Những lĩnh vực trong đời sống mà bạn chưa có lòng kiên nhẫn?
2. Bạn có câu Kinh Thánh nào dùng để bạn đứng trên lời ấy đối với mỗi thử thách trong đời sống bạn mà bạn đang chờ câu trả lời không?
3. Bạn có bao giờ đổ lỗi cho ai đó về việc gì mà chính mình làm sai không?

NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 5: ĐỐI XỬ TÀN NHÃN VÀ TỰ THƯƠNG HẠI MÌNH

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang nói đến nếp suy nghĩ đồng vắng #6.

✂ DÀN Ý BÀI HỌC

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #6: “HÀNH VI CỦA TÔI CÓ THỂ SAI NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI.”

A. Áp-ram và Sa-rai đổ lỗi cho nhau.

1. Chúng ta đã nhiều lần phạm phải lỗi lầm giống như họ đã phạm ngày xưa.
2. Điều này chỉ làm chậm sự đột phát của chúng ta.
3. Sáng-thế Ký 16:1-6.
4. A-ga bắt đầu nhìn Sa-rai với một thái độ sai lệch.
5. Sa-rai đổ hết trách nhiệm trên Áp-ram.
6. Áp-ram đẩy trách nhiệm ngược lại cho Sa-rai.

B. Mọi người đều đang trốn chạy.

1. Bạn càng trốn chạy chừng nào thì sự xiềng xích càng đeo bám lấy bạn.
2. Đức Chúa Trời giúp chúng ta đối diện mọi sự.

C. Dân Y-sơ-ra-ên đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và Môi-se.

1. Họ đang lảng tránh trước những vấn đề có thực trong đời sống họ.
2. Vấn đề có thực đó là thái độ của họ.
3. Chúng ta cần phải suy nghĩ về cách cư xử của mình.

D. Những gì xảy ra trong đời sống chúng ta sẽ hình thành nhân cách của chúng ta.

1. Chớ để cho nó trở thành một lời biện minh để chúng ta vẫn cứ theo lẽ thói ấy.
2. Đức Chúa Trời có thể biến đổi chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài thực hiện.

E. Người có uy quyền làm tổn thương tôi nên tôi không thể phục tùng uy quyền.

1. Những lời biện minh.
2. Đức Chúa Trời phán với tôi “Con đã cầu xin Ta nhiều, con có muốn điều đó hay không.”
3. Phải quyết định rằng bạn sẽ không đưa ra một lời biện minh nào nữa.
4. Kể câu chuyện về bước đi trong tình yêu thương.

F. Không chỉ dừng việc biện minh với người khác. Nhưng cũng phải dừng lại việc biện minh với chính mình.

1. Đức Chúa Trời muốn chỉnh đốn chúng ta.
2. *“Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã dẫn người vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt người nhiều dân tộc...”* (Phục-truyền 7:1)
3. Chúng ta phải đối xử với mọi nan đề của chúng ta như những kẻ thù.

4. Hết thấy chúng ta có một loại kẻ thù riêng.
5. Đức Chúa Trời lần lần đánh bại những kẻ thù chúng ta.
6. Chúng sẽ không bị đánh bại cho đến khi Đức Chúa Trời giao phó chúng trong tay chúng ta.
 - a. Hãy để cho Đức Chúa Trời nắm quyền.
 - b. Hãy cẩn thận rằng sự tự do của chúng ta, không mang đến cho chúng ta một tinh thần kiêu hãnh.
 - c. Con thú đồng có thể là tinh thần kiêu ngạo.

G. I Phi-e-rơ 5:10.

1. Trong suốt thời gian chờ đợi luôn có sự khổ nạn.
2. Nếu tôi ngửa trông Đức Chúa Trời, Ngài thành tín để giải cứu tôi.

H. Tôi ao ước chân lý trong con người bề trong.

1. Đa-vít đã ở trong tội lỗi một năm trường mà không ăn năn.
2. Đôi khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm điều gì đó và chúng ta lý luận viện cớ để ra khỏi ý muốn Ngài.
3. Câu chuyện về Ruth Ann.

II. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #7: TỰ THƯƠNG HẠI MÌNH

A. Tự thương hại bản thân: Cảm thấy tội nghiệp chính mình.

B. Tôn sùng thần tượng: Quay về với chính mình, chú tâm vào bản thân và những cảm xúc của chúng ta.

1. Chúng ta đang đảo ngược ân tứ của lòng thương hại.
2. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải vươn ra.
3. Khi tôi không thể giúp đỡ chính mình thì Đức Chúa Trời sẽ xúc dầu thêm sức cho tôi để tôi giúp đỡ người khác.
 - a. Tôi đang gieo một giống trong đời sống của người khác.
 - b. Đức Chúa Trời sẽ dùng hạt giống đó để đem lại một vụ mùa trong đời sống tôi.

C. Những người tử vì đạo: Là những người sống một cuộc đời hy sinh tận hiến nhưng không vì những lý do chính đáng.

D. Chúng ta thường dốc hết sức mình để cố gắng dành được lòng cảm thông.

1. Câu chuyện về anh Dave xem đá bóng.
2. Bạn có thể thật là đáng thương hoặc thật đầy uy quyền nhưng bạn không thể nào có cả hai.
3. Bạn phải đổi những bụi tro để lấy sự đẹp đẽ.
4. Bạn phải bỏ điều đáng thương nếu bạn muốn quyền năng.

E. Mác 8: 34

1. Thập tự giá mà chúng ta phải mang đó là sống một cuộc đời không ích kỷ.
2. I Cô-rinh-tô 13, Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
3. Tự bỏ đi là một thách thức mỗi ngày.
4. “Còn tôi thì sao, còn tôi thì sao, còn tôi thì sao?” Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy quên về con đi.”

5. Đức Chúa Trời phán rằng “Các người hãy làm những gì Ta đã bảo với các người, và Ta sẽ luôn nhớ đến các người”
6. Hãy gieo chính mình như là hạt giống thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng các bạn.
7. Bạn không cần lo lắng gì về chính mình nếu Đức Chúa Trời đang lo lắng cho bạn.
8. Hãy gieo chính mình như là một hạt giống để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bạn để đem lại một mùa gặt bội thu.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Thảo luận về thái độ của Sa-rai đối với A-ga (Sáng-thế Ký 16).
2. Áp-ra-ham đã làm gì với A-ga?
3. Những lời biện minh nào mà chúng ta thường dùng để tránh những tình cảnh khó xử?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Bạn có bao giờ đổ lỗi cho ai về những nan đề của bạn không?
2. Những lời biện minh mà bạn thường dùng là gì?
3. Cái gì thường là những kẻ thù trong đời sống bạn (Phục-truyền 7:22)?
4. Có lĩnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn đang dùng sự tự thương hại để làm người tử đạo không?

NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG

PHẦN 6: SỰ TỰ ĐÁNH GIÁ MÌNH

LỜI GIỚI THIỆU

Chúng ta đang bàn về nếp suy nghĩ đồng vắng #8: “Tôi không đáng được ơn phước Đức Chúa Trời bởi vì tôi không xứng đáng”. Đây là một bài học rất quan trọng. Không có con đường nào để chúng ta sống trong đất hứa nếu chúng ta có một hình ảnh nghèo nàn đáng thương về chính mình.

✂ DÀN Ý BÀI HỌC

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #8: “TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ƠN PHƯỚC CỦA CHÚA BỞI VÌ TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG”.

A. Nhiều người không thích chính mình.

B. Nhiều người cả cuộc đời chỉ ở trong đồng vắng.

C. Dân số ký 13: 33.

1. 10 thám tử nói về những gì họ không thể làm.
2. 2 thám tử nói về những gì họ có thể làm.
3. Vấn đề ở đây là cách những người này nhìn thấy chính họ.
4. Khi chúng ta có một thái độ tồi tệ về chính mình thì mọi sự dường như quá to lớn đối với chúng ta.
5. Chúng ta hãy tập nhìn chính mình ở trong Đấng Christ (Giăng 15: 5; Phi-líp 4: 13).
6. Trong Đấng Christ chúng ta là tất cả còn trong chúng ta thì chúng ta không là gì cả.

D. Nhiều khi chúng ta đã làm những điều nào đó rồi xem đó là tội lỗi của mình.

1. Chúng ta có thể cầu xin sự tha thứ rồi sau đó tiến tới.
2. Tôi không thể kết thân với ai khác bởi vì tôi không thích chính tôi.
3. Bạn không thể cho đi những gì bạn không có.
4. Nếu một người có tâm trạng không tin thì bạn không thể nói chuyện với họ.
5. Nếu bạn cảm nhận rằng mình xấu xa thì điều đó cũng lan truyền đến những người khác.

E. Tôi không đáng được nhận bất kỳ ơn phước nào mà chỉ có Đức Chúa Trời xứng đáng được mà thôi.

1. Chúng ta là những người đồng kế tự với Đấng Christ.
2. Tôi không nhận những gì tôi đáng được mà tôi nhận những gì Đức Chúa Trời đáng được.

F. Đức Chúa Trời muốn chúng ta học thừa hưởng nhiều điều chứ không phải làm việc để được những điều đó.

1. Chúng ta chỉ phải yêu mến Chúa để thừa hưởng.
2. Nhiều người vẫn làm những người lao công.
3. Đức Chúa Trời biết bạn sẽ phạm những lầm lỗi.

4. Bạn là một người đặc biệt, bạn là một đứa con của Đức Chúa Trời và Ngài muốn ban phước cho bạn.
5. Tôi muốn được là một người thừa kế và nhận lấy những món quà ban cho nhưng không này.

G. Mọi điều Đức Chúa Cha có đều thuộc về Đức Chúa Giê-xu (Giăng 16: 13-15).

1. Đức Thánh Linh đem những điều đó đến cho bạn.
2. Chúng ta luôn cố gắng để được một điều gì đó, vì vậy chúng ta phải học tập để nhận lãnh nhiều điều.
3. Bộ phận chuyển giao phải có bộ phận tiếp nhận để việc chuyển giao được hoàn tất.
 - a. Giành được cái gì đó nghĩa là đạt được do đấu tranh và nỗ lực.
 - b. Tiếp nhận một vật gì nghĩa là phải xử sự như một vật chứa đựng.
 - c. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp nhận mọi sự bằng đức tin.
4. Nếu bạn chờ đợi đến khi bạn xứng đáng để được sống trong đất hứa thì bạn sẽ không bao giờ được sống ở đó cả.
5. Ngôn ngữ của Kinh Thánh là tiếp nhận chứ không phải là giành lấy (Giăng 1: 12).
6. Hãy bắt đầu tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn.

H. Đức Chúa Trời thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài hết lòng chứ không thưởng cho những ai có thành tích hoàn hảo (Hê-bơ-rơ 11: 6).

1. Hãy trông mong từ nơi Đức Chúa Trời.
2. Thiên đàng là nơi chứa đầy ơn phước.

I. Khi tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu thì tôi không nói về tôi là ai cả.

1. Tôi không phải cầu nguyện trong danh tôi.
2. Danh của một người bày tỏ tính cách của người đó.

J. Ngài biết rõ bản chất của chúng ta; vì thế, chúng ta có thể dạn dĩ đến gần Ngài và tiếp nhận Ngài (Hê-bơ-rơ 4: 15-16)

1. Hãy đến gần Đức Chúa Trời vì sự yếu đuối của bạn.
2. Kể câu chuyện về đứa con trai.
3. Ngay cả Đức Chúa Trời đang biến đổi chúng ta Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúng ta.
4. Xem Ga-la-ti 3: 1-2.
5. Ngài muốn chúng ta làm mọi việc bởi ân điển để Ngài nhận mọi công lao.

II. TÔI MUỐN ĐỌC NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀY CHO BẠN TỪ SỨ ĐIỆP KINH-THÁNH.

- A. Bạn bắt đầu cuộc sống mới như thế nào?
- B. Nếu bạn không đủ thông sáng để khởi đầu việc này thì làm thế nào bạn có đủ thông sáng để hoàn tất công việc.
- C. Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để thay đổi chính mình.
- D. Chúng ta cần phải có một sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về ân điển và ơn huệ của Đức Chúa Trời.
 1. Tôi đã thử nhiều điều để cố làm cho người ta yêu thích tôi.

2. Đức Chúa Trời không ban phước cho những nỗ lực của xác thịt, Ngài chỉ ban phước cho đức tin của chúng ta.
3. Đường lối Đức Chúa Trời được thực hiện còn của chúng ta thì không.
 - a. Giăng 6: 18
 - b. Rô-ma 8: 1

E. Giăng 10: 10**F. Cách bạn khởi đầu không quyết định cho cách bạn kết thúc.**

1. Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho bạn.
2. Bạn cảm thấy mình như thế nào?
3. Nếu chúng ta không có sự yếu đuối thì chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời.
4. Tôi không ở nơi tôi muốn nhưng tôi cũng không còn ở nơi trước đây tôi đã từng ở.
5. Giăng 6: 28

G. Chúng ta phải cố gắng xử sự vì Đức Chúa Trời bởi vì tất cả những gì Ngài làm là vì chúng ta.**H. Đừng lo sợ gì về mình nữa.**

1. Hãy mạnh mẽ bước đến.
2. Hãy bước vào đất hứa.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Các bạn nhìn thấy chính mình như thế nào theo tư cách một nhóm?
2. Bạn nhìn thấy mình như thế nào theo tư cách một cá nhân?
3. Hãy nói về việc là người đồng kế tự với Đấng Christ.
4. Bạn nhận được những gì với tư cách là người đồng kế tự?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Bạn nhìn thấy mình như thế nào?
Dân-số Ký 13: 33
Giăng 15: 5
Phi-líp 4: 13
2. Hãy trung thực với chính mình. Bạn có thích chính mình không?
3. Làm sao để bạn có thể nhận lãnh từ Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11: 6)?

NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG**PHẦN 7: SO ĐO, BƯỚNG BÍNH, VÀ NGHỊCH LOẠN****LỜI GIỚI THIỆU**

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với nếp suy nghĩ đồng vắng #9. Đó là sự ganh tỵ, ghen ghét, và so sánh mình với người khác. Chúng ta cũng sẽ nói đến những mối nguy hiểm của sự xung đột. Bạn

là một cá nhân độc đoán. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho đời sống bạn. Có quá nhiều sự ganh tỵ trong thân thể của Đấng Christ (Châmngôn 14:30).

I. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #9: “GHEN GHÉT, ĐỐ KỶ VÀ SO ĐO.”

- A. Bạn phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch độc đáo và riêng lẻ cho mỗi người (Châm-ngôn 14:30).**
- B. Ghen ghét và đố kỵ làm cho chúng ta cư xử tệ hại.**
1. Ganh tỵ là nguyên nhân làm cho các anh trai của Giô-sép bán ông làm nô lệ (Công vụ 7:9).
 2. Các anh trai Giô-sép ghét ông.
 3. Hãy tự hỏi bạn có ganh tỵ, ghen ghét ai không.
- C. Các vị mục sư có thể trở nên ganh tỵ, ghen ghét những Hội Thánh của các vị mục sư khác.**
1. Họ ganh tỵ bởi vì Hội Thánh kia lớn hơn.
 2. Ganh tỵ và ghen ghét có nguồn gốc ở nơi cảm xúc bất ổn.
 3. Nó cũng có gốc rễ nơi những nỗi sợ hãi về chính chúng ta.
 4. Bạn phải đối diện với sự thật về những cảm xúc bất ổn để Đức Chúa Trời có thể hành động trong cuộc đời bạn.
 - a. Câu chuyện về con gái của Joyce.
 - b. Cô ấy được tự do bởi việc đối diện với sự thật về chính mình.
 - c. Cô ấy là một cá nhân độc đáo riêng biệt.
- D. Ganh tỵ là cảm giác bất hạnh sản sinh ra từ việc nhìn thấy sự thịnh vượng của người khác.**
- E. Ghen ghét là sợ bị mất những gì mình có vào tay người khác, và cảm thấy tức tối về sự thành công của người khác nó được khơi dậy bởi lòng ganh tỵ.**

II. NGAY CẢ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA GIÊ-XU CŨNG GẶP VẤN ĐỀ VỀ SỰ GHEN GHÉT.

- A. Phi-e-rơ khi được nghe nói về những khốn khổ sẽ đến, lập tức ông muốn biết về Giăng và những gì sẽ xảy đến với ông (Giăng 21:21).**
1. Có thể Phi-e-rơ có vấn đề đối với tính cách của Giăng.
 2. Đức Chúa Trời có kế hoạch riêng cho mỗi người.
 3. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những món quà từ trời (Giăng 3:27).
 4. Chúa Giê-xu phán nhẹ nhàng với Phi-e-rơ là hãy nghĩ đến công việc của riêng mình.
- B. Nếu chúng ta đang để tâm đến công việc của người khác điều đó sẽ giữ chúng ta ở lại trong đồng vắng.**
- C. Xung đột là nan đề chính yếu trong Hội Thánh (Gia-cơ 4:1)**
1. Đức Chúa Trời sẽ không hành động trong cuộc sống bạn cho đến khi bạn từ bỏ việc ghen ghét người khác (Gia-cơ 4:2).
 2. Bước đi trong sự yêu thương là điều đem đến cho chúng ta sức mạnh.
 3. Hê-bơ-rơ 15:12
 4. Nếu bạn không giúp chấm dứt sự xung đột khi bạn nghe thấy nó thì nó sẽ lan rộng.
 5. Cả Hội Thánh của chúng ta có thể bị hủy hoại vì sự xung đột (Ga-la-ti 5:15).

6. Chúng ta phải bước đi trong sự hòa thuận với mọi người (Ma-thi-ơ 18:19).

D. Khi bắt đầu chức vụ của mình, Đức Chúa Trời sẽ phán bảo chúng tôi phải làm những việc sau đây và chúng tôi sẽ được phước.

1. Hãy là một người chân thật liêm khiết.
2. Làm việc với sự tuyệt hảo.
3. Loại bỏ những xung đột.

III. NẾP SUY NGHĨ ĐỒNG VẮNG #10: “TÔI SẼ LÀM ĐIỀU NÀY THEO CÁCH CỦA TÔI HOẶC TÔI KHÔNG LÀM GÌ HẾT”.

A. Ngoan cố và nghịch loạn.

1. Ngoan cố nghĩa là bướng bỉnh, khó điều khiển hoặc khó làm việc với nhau (theo từ điển Webster).
2. Người làm công có thu nhập thấp.
3. Chúng ta không được ngoan cố với Đức Chúa Trời.
4. Nghịch loạn nghĩa là chống lại sự điều khiển, chống lại sự sửa đổi, vô kỷ luật, từ chối nghe theo những sự hướng dẫn thông thường.

B. Tấm gương của Sau-lơ

1. I Sa-mu-ên 13:6-8
2. I Sa-mu-ên 13:8-12
 - a. Nhiều lần chúng ta tự hỏi rằng Đức Chúa Trời có bày tỏ cho chúng ta không.
 - b. Chúng ta cần có sự kính sợ Đức Chúa Trời.
 - c. Thay vì vâng lời thì ông tính toán.
3. I Sa-mu-ên 15:1-23
 - a. Sau-lơ làm những gì mình muốn chứ không làm những gì Đức Chúa Trời muốn.
 - b. Đức Chúa Trời hối tiếc về việc lập Sau-lơ làm vua.
 - c. Sau-lơ đã cai trị theo tinh thần kiêu ngạo

C. Truyền đạo 12:13

1. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời.
2. Vâng lời Đức Chúa Trời là trọn bổn phận của con người.
3. Đó là cội rễ của mọi tâm tánh.
4. Đó là nền tảng của mọi điều hạnh phúc.
5. Mỗi lúc chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời là chúng ta đang bước đến vùng đất hứa.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Nếu có từ điển bạn hãy tra cứu từ “ganh tỵ” và “ghen ghét”.
2. Hãy cùng nhau thảo luận về món quà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người.
3. Con người cứng đầu sẽ ngăn trở sự tăng trưởng trong Chúa như thế nào?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Hãy tự hỏi bạn có ghen ghét, ganh tỵ ai không.

2. Bạn có nghĩ rằng trong đời sống bạn có cảm xúc bất an nào không?
3. Bạn nghĩ “kính sợ Đức Chúa Trời” nghĩa là gì?